

En samling låttexter

Christine Hellqvist

Work in progress

Texterna

Här är några av mina sånger. Eller rättare sagt, texterna. Som nästan alltid föregår musiken i mina låtar. För att det ska bli något måste jag hitta orden.

Tacksam är jag för sångerna. Tänk att dom ville komma, det trodde jag inte. Utöver några försök när jag var barn, så var jag för skraj att pröva – uuh, det skulle säkert bli dåligt. Banalt, sånt som skrivits förut – eller inget alls.

Men det blev. Många blev. Fyra soloalbum blev och dessförinnan ett par singlar på Scandinavian Songs och innan det en LP med gruppen jag var med i på 80-talet, Trasiga Änglar.

De flesta texterna har musik av mig eller i några fall, Mats Klingström eller Simon Ljungman. Och Leif Brandin, han var med och skrev musiken till vår vinnarvisa *Till Johanna*, en låt som blev öppningen till en vacker fortsättning.

Jag har oftast skrivit på svenska och även gjort en del översättningar. Av dessa har jag spelat in *I människoland* (*Farther Along*, trad.) på singel och Emmylou Harris *Prayer in Open D – Skuggans land* (EMI Publishing Scandinavia AB) på albumet *Guldsoft* (Diva Records 2003) – den just nu mest spelade av mina låtar på Spotify, faktiskt.

Jag har varit på flera skrivarresor till New York, låtskrivarkurs i England (med Donovan och Maria McKee som ledare) och roadtrips i svenskbygderna och där blir det alltid texter på engelska. Inget av det har jag spelat in än, men jag skriver gärna på det språket också.

År 2014 startade Simon Ljungman och jag inspelningen av min platta *Underverk* i SKAPs lägenhet på Lower East, det var en god start.

Nevertheless, här är ett litet urval av mina texter och sånger. Alla finns att lyssna på, på Spotify eller i något fall, Youtube.

Jag fortsätter skriva låtar. Och att leda skrivarcirklar. Några böcker har jag givit ut också, bland annat *Skivboken Underverk* som kom samtidigt med albumet 2014. Och min senaste, *Dotter hennes*, som kom 2019. Mer info finns på min hemsida,

christinehellqvist.se

Om du är artist/förlag och har behov av texter så skulle jag gärna ge mig på att hjälpa till.

Utöver de texter som finns med här (och alltså är inspelade) har jag en hel del samlat, ännu outgivet.

Jag är en skrivare.

Christine

Register

Aldrig söderut	10
Alla sånger	46
Allt jag har att gå på	70
Blås ut tiden	28
Brev	66
Den här längtan	32
Den verkliga sagan	40
Det kan börja idag	58
Det vackraste växer ut det svarta	24
Det var en måndag	13
Det är de lågmälda som hörs	68
Ditt hus	11
Du trodde jag gick ensam	59
Efter dig	50
Ekon i det tysta	48
En droppe vatten	9
En långsam dans med dig	34
Fann du pärlan	57
Fåglarnas son	7
Förenade	63
Förlös mig	39
Försoning	29
Ganska ensamt	61
Godnatt alla maror	15
Guldstoff	36
Hösten 1979	49
I människoland	17
I narcissernas tid	23
Ingenting tar nånsin slut	25
Jag ger dig fri	30
Jag ger dig min hand	51
Jag skall visa dig vägen	41
Jordesång	54
Källorna	38
Landet av eld och is	35
Leonidernas natt	33
Långsamt tåg	56
Min bror	22
Min älskling bor i vinden	27
Måla min bild	52
Mångalenskap	18

När sångerna skriver sig själva	44
Närmast hjärtat	67
Patchwork	62
Poeterna	69
På taket	55
Rädd rädd	8
Skuggans land	37
Sommaren	42
Sorgfågel	20
Stormens öga	21
Sydafrika 85	14
Sångaren	47
Till Johanna	5
Till skydd mot stormarna	26
Underverk	64
Valentins bröllopsång	53
Vinter	12
Vinter i New York	65

Till Johanna

Du barn av vår sargade jord
Du stjärna bland himlarna
Du ska flyga med änglarna
Du ska dansa där älvorna bor
Du barn av vår sargade jord

Du älskade, främmande lilla
Alla rädslor försvann
Vid vårt första svindlande möte
Åh, det ögonblicket brann
Att du hittade hit, lilla fågel
Man måste säga att du hade tur
Du kunde ha irrat i rymden
Eller hamnat i trängre bur

Du barn av vår sargade jord
Du stjärna bland himlarna
Du ska flyga med änglarna
Du ska dansa där älvorna bor
Du barn av vår sargade jord

Bittra och isande vindar
Lär du också få känna på
Men, kärastes syster, ovädren drar
Och solen känns varmare då
Och du skall märka hur själva livet
Förändrar ditt perspektiv
Att finna din egen frihet
Är alls ingen omöjlighet

Du barn av vår sargade jord
Du stjärna bland himlarna
Du ska flyga med änglarna
Du ska dansa där älvorna bor
Du barn av vår sargade jord

Text: Christine Hellqvist Musik: Leif Brandin/Christine Hellqvist

Till Johanna spelades in första gången 1986 och är med på albumet *Trasiga Änglar*. Många år senare spelades den in på nytt, producerad av Peter R Ericson och släpptes på singel 2001 (Hawk Records). Den finns också med på samlingsalbumet *Kärlekssånger till ett barn* (Remixed Records).

Trasiga Änglar

Liphone 1986

Fåglarnas son

Jag såg två stora fåglar cirklande mot ljuset
Just när dagen försvann och himlen var berusande klar
De girade snabbt och försvann mellan husen
Man känner sig fjättrad, fången när flygarna drar
Det fanns en tid då jag frenetiskt fyllde på bränsle, blickande opp
Men sen befann man sig ändå bara ynkligt flaxande på bergets topp

Så jag vände, gav upp och rutschade ner i dalen
Och när jag tog mark var sextioalet förbi
Allt var sig likt, världen var ännu galen
Folk sökte jordiga, gröna drömmar att leva i
Men fastän myllan var bördig, allt runt mig växte rätt fort
Var jag själv långtifrån färdig och hade märkvärdigt svårt att slå rot

Nu är det en konst att stå rak och hålla balansen
Det är en kamp man för, för att behålla sin identitet
Det är lätt ryckas med, virvla runt i dansen
Så enkelt finna sig i att bli en marionett
Jag har lärt mig, jag har inga vingar
Jag är inte fåglarnas son
Men de trådar som drar och betvingar de är också en illusion

Text: Christine Hellqvist

Musik och textidé : Roger Magnusson

Rädd, rädd

Jag vill vara min älskade nära
Finna mönstret i livets väv
Se barn växa upp i självklar fred
I trygghet, bland äppelträd

Jag vill sjunga sånger i natten
Och slåss för det som är rätt
Livet kan glittra som sol i vatten
Men allt är förvirring och just nu är jag mest

Rädd, rädd fast jag nått dit jag strävat
Rädd, rädd fast jag fått som jag vill
Rädd, rädd, möter framtiden med bävan
Rädd, rädd, det är svårt att finnas till

Jag känner hur tiden rinner
Drömmarna virvlar förbi
Jag vill hålla vägen öppen och fri
Vill omsluta allt, vara rotad men fri

Rädd, rädd fast jag nått dit jag strävat
Rädd, rädd fast jag fått som jag vill
Rädd, rädd, möter framtiden med bävan
Rädd, rädd, det är svårt att finnas till

Text & musik: Christine Hellqvist

Den här låten spelades in på nytt 1987 och släpptes på singel (Hawk Records).

En droppe vatten

Fönstret var som ett vidöppet hål emot natten
Där gatlampans ljus kunde leta sig in
Den lyste på resterna av allt det gamla
Glittrade i det våta på min kind
Det bränner till i hjärtat när man förstår
Att jag är jag och ingenting mer
Var gränsen mellan frihet och tomhet går
Är mera än jag vet

Jag hade väl ännu ovanan kvar
att vara någon allra närmaste vän
Men trots tårarna var sikten ganska klar
Och modet skulle kanske komma igen
Jag var och vände i ingenmansland
Nu vet jag hur där ser ut
När jag kände värmen från din hand
Så var den resan slut

Så nära, så hudlöst nära
Jag trodde aldrig det
Jag som just börjat lära mig
Somna och vakna i ensamhet

En droppe vatten i min hand
för himlen att spegla sig i
För färger att skifta i, för månljus att glänsa i
En droppe vatten i min hand
för himlen att spegla sig i
Om jag bara orkar, om jag bara kan
Hålla handen öppen

Text & musik: Christine Hellqvist

Den här låten spelades in på nytt 1987 och släpptes på singel (Hawk Records).

Aldrig söderut

Står här på stationen, tåget rullar bort
Regnet bara öser ner, allting är vått
Hon for söderut
Så ensamt har det aldrig nånsin känts förut
Måste hem och yla blåa sånger
Om att våndas på perronger
Söderut, hon for söderut

Drömmen vi hade om att bo tätt intill
Förvandlades plötsligt till ett avstånd på trettio mil
Söderut
Nu är du tillbaka där du bott förut
Men att flytta ner till Skåne kan jag aldrig mer förmå mig
Söderut, aldrig söderut

Sitter på tåget, känner mig rätt glad
Har just lämnat Halmstad, det här ska nog gå bra
Söderut
Men vid Hallandsåsen, där tar modet slut
För nu börjar Skånestäppen
Och här kommer torgskräcken
Söderut, aldrig söderut

Text : Christine Hellqvist

Original: Southbound av Doc Watson

Tolkning av Rogers känslor för slättlandet i söder.

Ditt hus

Står vid grinden till ditt hus
Det som en gång var vårt
Det var år sen allt tog slut
Och vägen hit var svår

Öppnar tveksamt och går fram
emot din stängda dörr
Och vet att om jag än släpps in
Så är jag utanför

Här ligger vårt Törnrosalott
Där vi slumrat in
Och inget märkt eller förstått
Förrän det var försent

Omedvetna som två barn
Vi trodde vi nått fram
Och att kämpandet var slut
För att vi fått varann

Vågar inte knacka på
Vad är det jag gör här egentligen?
Här finns inget som är mitt
Jag gick för längesen

Går mot grinden till ditt hus
Ifrån din stängda dörr
Går den väg jag gått förut
För alltid utanför

Text: Christine Hellqvist

Original: Julie's house av Leo Kottke

Vinter

En enda låga som brinner
När Nordens natt är en ändlös tunnel
En enda flämtande låga
När solen är försvunnen

En enda flamma som värmer
När vinterstormarna sliter
i det hopp som du har kvar
När det svaga ljuset från stjärnorna
Är det enda ljus du har
Som når dig och ditt bultande hjärta

Solen är försvunnen, solen är försvunnen
Dödens strålar har redan bränt oss
Galenskapen har redan skrämt oss
Taggtrådshindren har redan tämjt oss
Solen är försvunnen, solen är försvunnen

Låt mig få värma mina frusna händer
Över elden som du har
Så skall jag ge dig av min värme
Den värme som jag har kvar

Och när vi sen sitter där tillsammans
Styrkta av varann
Känns det bättre än det nånsin gjort
Sen solen försvann
Eldarna brinner, eldarna brinner än

Text & musik: Christine Hellqvist

Det var en måndag

Det var en måndag, en grym måndagsmorgon
Satt i köket och sprättade upp ett kuvert
En bunt texter och så några rader, om att:
Sorry, vi behöver inte dom här!

Satsat fel, jag har satsat fel
Satsat fel
Nu slutar jag, lika bra
att man lägger av

Bränner brevet, river mig i skallen
Och undrar vad man gör
När man är ljusår från allt man ville
Och märker hur drömmarna dör

Satsat fel, jag har satsat fel
Satsat fel
Nu slutar jag, lika bra
att man lägger av

Det jag hittat när jag rotat i mitt inre
Det är inte alls vad dom vill ha
Nu gör jag papperssvalor av mina låtar
Har jag tur så flyger dom bra

Satsat fel, i elakt spel
Satsat fel
Tänker smälta ner pennorna
Tänker aldrig skriva mer

Text: Christine Hellqvistt

Original: On a Monday av Lead Belly

PS Jag slutade inte. Denna bok är beviset. Och jag samlar på pennor. DS

Sydafrika 85

Inatt grät mina barn av onda drömmar
Kanske grät dina av en ond verklighet
Kanske fick de på nytt bevis
För den vite mannens omänsklighet
Kanske var inatt en natt de aldrig glömmer
Kanske var det då som knektarna hämtade deras far
Ibland gråter mina barn när de drömmer
Kanske har dina barn inga tårar kvar

Vi hör din röst och vi ser din kamp
Och vi spottar på dem som förtrycker dig
Du har levat så länge i skammens land
Jag önskar du visste hur vi beundrar dig, syster
Jag önskar du kände det
Ja, jag önskar du visste att vi står bakom dig, broder
Jag önskar du kände det

Du bär skatter gömda i din knutna hand
Du bär allt det som mänskligheten behöver
Och snart skall vilda blommor slå rot på din strand
Snart är striderna över
För nu bränner Afrikas sol den vite mannens hud
Han är förlorad fast han skjuter vilt omkring sig
Snart hjälper inga böner till den vite mannens gud
Snart tillhör ditt land dig

Vi hör din röst och vi ser din kamp
Och vi spottar på dem som förtrycker dig
Du har levat så länge i skammens land
Jag önskar du visste hur vi beundrar dig, syster
Jag önskar du kände det
Ja, jag önskar du visste att vi står bakom dig, broder
Jag önskar du kände det

Text & musik: Christine Hellqvist

Godnatt, alla maror

Jag bar redan hela hösten i mig
Dess vemod hade blivit mitt
Men nu föll första flingan i mitt hår
Snart var allt virvlande vitt
Jag fällde upp kragen mot vinden
Jag sprang som en besatt
Hann jag inte in i värmen
Skulle också vintern ha mig fast

Värk och vemod, okej, tänkte jag
När porten slog igen
Men skulle också kylan ta mig
Vem skulle jag vara sen
Jag skakar och jag fryser
Sveper täcket tätt omkring mig
Känner sömnen komma
Och känner hur den hejdar sig

Jag ser mig omkring i rummet
Allt är så välbekant
Utanför viner stormarna
Och jag ler faktiskt litegrann
Åt marorna där vid mina fötter
De ligger ganska still
Där missmodet och misstaget
Och kanske några till

Låt dom ligga, låt dom vara
Inte lär jag kunna köra ut dom i stormen
Åtminstone inte utan fara för mig själv
Örnen sitter där på sin pinne
Han har sin givna plats härinne
Dom klorna, dom känner jag väl
Men han landar knappast på mitt bröst ikväll

Godnatt, alla maror
Godnatt, örn
Därute finns ännu fler faror
Men jag tänker sova lugnt
Sov gott, alla tassande djävlar
Godnatt, sov gott
Det är ändå rätt varmt
Det är ändå rätt varmt härinne

Text: Christine Hellqvist

Musik: Björn Nalle Marcusson.

Och så fick jag skivkontrakt

Strax efter vi hade släppt albumet splittrades änglarna. Vi hade småbarn att ta hand om och lite olika ambitionsnivå och utgångslägen. Några sånger från plattan spelades på radio och en del intervjuer blev det. Sedan skickade jag runt lite LP-skivor till bolag och minsann om det inte blev napp! Hawk Records/Scandinavian Songs var intresserade av mina låtar och det resulterade i två singlar. Den första med Rädd, rädd och En droppe vatten i nya inspelningar i flotta studios i Stockholm, med studiomusiker och allt. Roger Magnusson var med på munspel. Senare samma år, 1987, släpptes också I människoland/Mångalenskap. Där fanns även Göran Berg med, på mandolin.

I människoland

Födda att älska, födda att längta
Födda att vandra här några år
Med rätt att älska, med rätt att längta
Med rätt att leva den tid som är vår

Mörkret tättnar, skuggorna växer
Människor fryser i människoland
Solen väntar vid horisonten
Världen vilar i människohand

Längre fram lär vi nog få veta
Längre fram lär vi nog få se
Vi måste själva styra vårt öde
Kan inte vänta på lyckans fé

Vad vi än söker, vart vi än strävar
Det här är det enda hemmet vi har
Jorden vi ärvde, jorden vi delar
Jorden vi lånat av våra barn

Längre fram lär vi nog få veta
Längre fram lär vi nog få se
Vi måste själva styra vårt öde
Kan inte vänta på lyckans fé

Text: Christine Hellqvist

Original: Farther along – trad. (Hawk Records 1987)

Mångalenskap

När nånting tar slut börjar nåt annat
Det är ju ändå en tröst
När hjärtat värker av saknad
Nån nu riktning har jag inte tagit ut
Får väl välja en stjärna att följa
Innan drömmen släpper och jag vaknar
Och vacklar och vänder tillbaks

Kalla det mångalenskap eller vad du vill
Detta att vägra att vara still
Kalla det mångalenskap eller vad du vill
Detta att vägra att vara still

Jag är inte säker på vad det är jag vill den här världen
Eller vad det är som driver mig fram
Men jag bär på en del som jag skulle vilja ha sagt
Den här världen
Medan den ännu snurrar
Och medan jag ännu kan

Kalla det mångalenskap eller vad du vill
Detta att vägra att vara still
Kalla det mångalenskap eller vad du vill
Detta att vägra att vara still

Är så trött på skramlande tunnor
Och effektsökerier
Är det hybris att vilja göra bruk
av sina tankar och fantasier
Tänker hålla mina ögon öppna trots allt
Och berätta det jag ser
För det finns sånger som måste sjungas
Innan ridån går ner

Text & musik: Christine Hellqvist

Sorgfågel

Hawk Records/Scandinavian Songs 1999

Sorgfågel

Svarta streck över himlen
Vildgässen drar söderut
Äpplena rodnar, oktober är här
Och jag har glömt hur glädjen ser ut
Skogsduvor i asken här
Talgoxe i trädet ditt
En falk flög upp precis framför mig
Som rätt ur hjärtat mitt

Sorgfågel bor i mitt innersta
Den kom för månader sen
Den flyger ett varv över landen
Och sen kommer den igen

Jag har bosatt mig i längtans land
Allt är bara längtan nu
Svårt stå rak, svårt gå framåt
Det är du och du och du
Och ingen är mig nära här
Ingen är närmast mig
Bara sorgfågelshjärtat bultar nu
Sin längtan efter dig

Sorgfågel bor i mitt innersta
Den kom för månader sen
Den flyger ett varv över landen
Och sen kommer den igen

Skulle önska jag kunde längta och att längtan en gång tar slut
Nu är du på andra sidan och jag får längta livet ut

Sorgfågel bor i mitt innersta
Den kom för månader sen
Den flyger ett varv över landen
Och sen kommer den igen

Text & musik: Christine Hellqvist
(BMG Rights Management Scandinavia)

Stormens öga

Kom du med varma händer
Som smeker sammet och sinnlighet
Kom du med ljus i dina ögon
Du som läker min ensamhet
Kom du, inte bara i min fantasi
Jag strör stjärnstoft i ditt hår
Jag ger dig vanilj och honung
Ger dig allt om jag får

Kom hit
För här är stormens öga
Hit når ingen vind
Härinne
Här är stormens öga
Låt allt rämna runt omkring

Vi föds och vi dör just nu
Nu är ett stycke evighet
Dina händer är mina
Min mun är din
En enda varelse salighet
Kroppen värker, tung av längtan
Din doft, den har jag kvar
Vi möttes igen, ett ögonblick
Och det är precis allt jag har

Kom hit
För här är stormens öga
Hit når ingen vind
Härinne
Här är stormens öga
Låt allt rämna runt omkring

Å, vågor, bli stilla
Bli stilla nu
Jag får inte färdas här
Vind, vila, vila nu
Jag vet inte vart du bär

Kom hit
För här är stormens öga
Hit når ingen vind
Härinne
Här är stormens öga
Låt allt rämna runt omkring

Text & musik: Christine Hellqvist
(BMG Rights Management Scandinavia)

Min bror

Somliga bara passerar, somliga stannar kvar
Fast man inte alltid vill
De har nånting i blicken som inte andra har
Som om man tillhörde samma familj
Som när en ängel gör entré
Man står där stum och bländad
Att kämpa mot är ingen idé
Plötsligt är världen förändrad

Du är min bror nu
Du har nog varit det jämt
Min bror och en bro till hoppets land
Och fast jag är stor nu
Efter allt som hänt
Behöver jag vila min kind i din hand
Din hand

Kanske har vi mötts förut
Du och jag och några till
Under en annan himmel
Kanske är det därför som vi ser varann
Tvärs igenom världens vimmel
Kanske är det därför det aldrig tar slut
Fast man ber och förbannar
Vi som är släkt, vi är det livet ut
Ingen mening att tro nåt annat

Du är min bror nu...

Nu är vännerna mitt liv
Och barnen och allt det jag minns
Och bergen och vattnen som strömmar
I skogen där sagorna bor
I kärlek till allt som finns
Kan jag väva nya drömmar
Runt omkring mig står änglar på rad
De som bor här och de som farit
Och du är med mig, min bror och kamrat
Det har du alltid varit

Du är min bror nu...

Text & musik: Christine Hellqvist
(BMG Rights Management Scandinavia)

I narcissernas tid

En av alla dagar, trötta ungar till skolan
Sommarlovet hägrande, ingen värme än
Ett av alla vackra möten, fönstret öppet mot våren
Ljus och vind och kärlek här
Den allra sista morgonen

Minuter och timmar, jorden snurrar långsamt
Äppelblommen väntar, med knoppar nära att brista
Solen gömd bakom molnen, vindrufs i håret
När barnen cyklar hem igen, denna vanliga dag
Den sista

Sen vred sig livet ur mitt grepp
Som när vinden plötsligt vänder
Jag försökte hålla det kvar
Men det gled ur mina händer

Så stilla blev du, min älskling
I narcissernas tid
Så obarmhärtigt stilla
Så plötsligt var livet förbi
Men jorden fortsatte snurra
Vågorna bröts mot strand
Solen fortsatte lysa över detta ödsliga land

Där livet vridit sig ur mitt grepp
Som när vinden plötsligt vänder
Jag försökte hålla det kvar
Men det gled ur mina händer

Text & musik: Christine Hellqvist
(BMG Rights Management Scandinavia)

Det vackraste växer ur det svarta

Det vackraste växer ur det svarta
Ur djupen stiger livets egen sång
På nåltunna stänglar lyser kärlekens blommor
De vackraste jag sett nån gång

Det vackraste finns fast det är vinter
Det drömmar och det bidar sin tid
I trädets kala grenar ligger grönskan och väntar
På att mörkret skall dra förbi

Det vackraste bor i dina ögon
När rädslan släppt och våra blickar möts
När maskerna faller och vi kan se varann
Det är då som kärlek föds

Det vackraste växer ur det svarta
Det jag aldrig trodde kunde bli till
I sorgens svarta mylla gror hoppet och modet
Att våga vara den man vill

Text & musik: Christine Hellqvist
(BMG Rights Management Scandinavia)

Ingenting tar nånsin slut

Helig mark, strand av slipad sten
Det här är helig mark
Här är ingenting försent
Hoppet växer som en blomma som slår ut
Jag är förlåten, ingenting tar nånsin slut

Här har jag varit
Tusen gånger i tusen år
Mitt eget rum, du vet att det är hit jag går
När bubblor brister
När jag vill att tankar suddas ut
Allt förändras men ingenting tar nånsin slut

Ingenting, ingenting tar nånsin slut
Ingenting försvinner, glöm allt du hört förut
Du är kvar, inuti och runt omkring
För ur mitt hjärta försvinner ingenting

Jag har älskat dig så länge
Långt innan vi sågs var du en stilla eld som brann här inuti mig

Ingenting, ingenting tar nånsin slut
Ingenting försvinner, glöm allt du hört förut
Du är kvar, inuti och runt omkring
För ur mitt hjärta försvinner ingenting

Text & musik: Christine Hellqvist
(BMG Rights Management Scandinavia)

Till skydd mot stormarna

Vill väva dig en filt, mitt barn
Till skydd mot stormarna
Mot det onda som jag känt
Och mot det okända
I den filten finns allt det
Som är varmt och gott
Allt mitt hjärta brinner för
Och allt det som jag fått

Garnet spanns av kärlek, hopp
Och det jag har av mod
Färgen fick det ifrån gräs och himmel
Och mitt blod
Vill väva dig en filt, mitt barn
Till skydd mot stormarna

Vill bygga dig ett hus, min vän
Till skydd mot snö och regn
En plats för dig att andas ut
En plats för tryggheten
Med utsikt över hav och berg
Med ändlös överblick
Som ger dig alla svar du vill
I varje ögonblick

Huset ska jag resa själv
Med den kraft jag har
Och vad som än händer sen
Så står det huset kvar
Vill bygga dig ett hus, min vän
Till skydd mot snö och regn

Text & musik: Christine Hellqvist
(BMG Rights Management Scandinavia)

Min älskling bor i vinden

Min älskling bor i vinden
Den bär med sig ekot av hans röst och av hans andetag
Min älskling bor i dimman som flyter över sjön
Och ger mig lust till ännu en dag
Min älskling är doften av blommande schersmin
Som letar sig in i mitt rum
Min älskling är en svag ton från stjärnorna
När jorden snurrar frusen och stum

Min älskling, min älskling
Därute i ljuset

Min älskling är rosorna som fortsätter att blomma
Fastän det blivit höst
Min älskling är björken med skrovlig stam
Min vän och min min tröst
Min älskling bor i skogen
Är mossan som sviktat mjukt under min fot
Min älskling bor i jorden
Han finns i allting vackert som nånsin ska slå rot

Min älskling, min älskling
Därute i ljuset

Text & musik: Christine Hellqvist
(BMG Rights Management Scandinavia)

Blås ut tiden

Blås ut tiden, rummet
Ge dig vidderna i våld
Gå ut nu i stiglöst land
Gå åt alla håll
Inga gränser finns här
Allt är samtidigt
I kristallklart vattenljus speglingar av dig
Barnet, kvinnan, mannen på en och samma gång
Ögonblick och evighet och ingen horisont
Musik från mark och stjärnor
Musik från inuti
Musik att fyllas av
Musik att vila i

Text & musik: Christine Hellqvist
(BMG Rights Management Scandinavia)

Försoning

Försoning

Denna stilla junimorgon, nyväckt hopp
En bit upp i branten, nära bergets topp
Nu ser jag långt

Försoning

Detta blev mitt öde, så ser vägen ut
Jag tänker vandra den tills den tar slut
Med vingar på min häl

Och ser du havet, hur det häver sig mot land
Hur det långsamt och i tålamod
Formar denna strand
Ser du havet

Förtvivlan

Så många vändor bort till aldrig-land
Så djupt ner i mörkret
Att det hänt ibland
Att jag nästan stannat där

Förtvivlan

Där allting gungar, ingen tröst att få
Inget är säkert, ingen att lita på
Bara skuggors dans

Men ser du havet, hur det häver sig mot land
Hur det långsamt och i tålamod
Formar denna strand
Ser du havet

Försoning

Hela sommarn ligger framför mig
Och när jag blundar så ser jag dig
Då ser jag dig

Och havet, hur det häver sig mot land
Hur det långsamt och i tålamod
Formar denna strand
Ser du havet

Text & musik: Christine Hellqvist
(BMG Rights Management Scandinavia)

Jag ger dig fri

Jag ger dig fri nu
Mina våndor skall inte binda dig
Jag ger dig fri nu
Men ber dig vänta därborta på mig
Sitt som en Jonatan vid ån, är du snäll
Och le när du ser mig
I körsbärsblom, när det är dags
Skall jag komma till dig

Jag ger dig fri nu
Vem är jag att hålla dig kvar
Flyg vart du vill
Du får all den kärlek jag har
Mina egna vingar har nästan läkts
Men jag stannar ett tag
Lovar segla på vindarna
Tills vi förenas igen, du och jag

Jag ger dig fri nu
Jag ger dig fri nu
Jag ger dig fri nu

Text & musik: Christine Hellqvist
(BMG Rights Management Scandinavia)

Guldstoff

Diva Records 2003

Den här längtan

Det finns ställen som månen värmt
Där isen blivit tunn och skör
Är det nattens alver som drar mig dit
Till svarta vattnen där nedanför
Det här hjärtat, det går sin egen väg
Det är inte jag som styr
Är ute på isen gång på gång
Fast jag borde vända och fly

Den här längtan, den tycks aldrig släppa sitt grepp
Den vill aldrig somna, den dör inte bort
Den här längtan, den bara kräver sin rätt
Fast vintrar och somrar, fast lång tid har gått

Jag vänder den ryggen och går
Försöker att inte se
Jag slår igen dörrar, vrider om lås
Fäller vindbryggor upp och ner
Ändå växer den här, blommande, vild
På strandängar, hedar och berg
Blå som himlen och sorgen
Den ensamma kärlekens färg

Den här längtan, den tycks aldrig släppa sitt grepp
Den vill aldrig somna, den dör inte bort
Den här längtan, den bara kräver sin rätt
Fast vintrar och somrar, fast lång tid har gått

Det finns dagar då jag tror att jag kommit förbi den
Det finns nätter då det känns som jag hittat hem
Det finns ögonblick då allt jag vill säga är: Tack för det jag har!
Tills jag möter din blick
Där är den igen

Den här längtan, den tycks aldrig släppa sitt grepp
Den vill aldrig somna, den dör inte bort
Den här längtan, den bara kräver sin rätt
Fast vintrar och somrar, fast lång tid har gått

Text: Christine Hellqvist

Musik: Christine Hellqvist/Mats Klingström

Leonidernas natt

I leonidernas glitterljus under himlavalvets stjärnor
Satt vi tysta, ett med natten, ett med allt
Vi blev dom barn av universum, som vi glömt att vi var
Vi blev varandra, vi blev alla, överallt

På parkett ut mot det väldiga, på detta älskade blå klot
Två sprittningar av liv i allt det stora
Långt bortom ditt och mitt, bortom rätt och fel
Långt bortom att vinna och förlora

Jag kunde inte se ditt ansikte
Men jag kände att du log
Mot denna märkliga himmel
Där stenar brann innan dom dog
Jag vet jag borde önskat
Men inget fanns att önska mer
Och högt ovan oss föll stjärnorna ner

Jag kunde inte se ditt ansikte
Men jag kände att du log
Mot denna märkliga himmel
Där stenar brann innan dom dog
Jag vet jag borde önskat
Men inget fanns att önska mer
Och högt ovan oss föll stjärnorna ner

Jag vet jag borde önskat
Men inget fanns att önska mer
Och högt ovan oss föll stjärnorna ner

Text & musik: Christine Hellqvist

En långsam dans med dig

Frågorna lyfter från klipporna
Stiger, försvinner ur sikte
Det tunga förlorar sin vikt
Det viktiga tappar vikten
Vi tänds, vi släcks, vi dansar
Om vi vill så lever vi svaren
Och möts någon gång av en längtande hand
Och handen sträcks ut och vi tar den

Sånger sover på gulnade papper
I en låda någonstans
Damm över minnen och bilder
Och dagar som en gång fanns
Hemligheter i stenarna
Träd som sett oss bli till
De susar tyst som musiken här
Och det här är det enda jag vill

Det jag behöver nu
Är en långsam dans med dig
I ett rum, doftande rosor
En långsam dans med dig
Med din andedräkt i mitt hår
Och din hand mot min rygg
Kan livet börja igen och igen
Svävande, bultande, tryggt

Jag ska ta fram min älvapingla
Och locka dig till mitt rum
Står här i rosdoft och längtan
Mitt i mysterium

Det jag behöver nu...

Kan livet börja igen och igen
Svävande, bultande, tryggt

Text: Christine Hellqvist

Musik: Mats Klingström

Duett med Mats Klingström

Landet av eld och is

Man kan längta lugn och svalka
Ett glas saft och mild poesi
En verklighet utan sprickor
Ett vilsamt, stilla liv
Man kan längta en enda sanning
Att förvirring och rus var förbi
Men vi med blodröda hjärtan
Bor i landet av eld och is

För oss gäller pilar i bröstet
Skratt och tårar och hisnande stup
Vi slåss med tvivlens demoner
Vi dras ner i havens djup
Man kan längta en alldeles rak väg
Över slättland med sikt som är fri
Men sådana finns det så få av
I landet av eld och is

En kväll sökte vi fler ord för lycklig
Kanske har du nåt att visa mig
Det enda jag fann trots vända och sår
Var dessa två ord: Nära dig

Vi kan gå här som stumma skuggor
Och önska att månen försvann
Att inga vargar ylar i natten
Att vi aldrig sett varann
Men fast tilliten prövas och prövas
Detta är inget paradiset
Har jag ingen annanstans att bo
Än i landet av eld och is

Text: Christine Hellqvist

Musik: Mats Klingström

Guldstoff

Att nån gång lyckas muta in ett hörn av tiden
Där minuterna sugts in i den stora ron
Där allt är vackra bågar, cirkel efter cirkel
Där kondoren och vargen vilar mjukt i sina bon

Att någon gång förstå att allting är förändring
Också dessa ögonblick längst ut på klippans kant
Att se att själva bergen höjer sig och sänker sig
Att det finns en sanning bortom det du tror är sant

Kärleken är ett moln av guldstoff
Några uns kan fångas i en varsamt kupad hand
Kärleken är floderna och haven
Och stilla regn som faller över land
Inte mindre än så, aldrig mindre än så
Vill du iväg så låter jag dig gå
Molnet skimrar, vattnen strömmar ändå

Att nån gång kunna muta in ett hörn av tiden
Där minuterna sugts in i den stora ron
Att låta smärtan finnas som ett djup, som en bakgrund
Att låta tvivlen finnas, som en del av tron

Kärleken är ett moln av guldstoff
Några uns kan fångas i en varsamt kupad hand
Kärleken är floderna och haven
Och stilla regn som faller över land
Inte mindre än så, aldrig mindre än så
Vill du iväg så låter jag dig gå
Molnet skimrar, vattnen strömmar ändå

Text: Christine Hellqvist

Musik: Mats Klingström

Skuggans land

Det finns ett stråk av mörker i min själ
Det finns där fast jag gömt det väl
Det är skuggans land där inget gror
Där tvivlen rår, där smärtan bor
Och ibland när murarna jag byggt
Kring allt det som är sant och tryggt
Plötsligt rämnar, rasar ner
Är det bara skuggans land jag ser

Himlen har svarta stjärnor där
Och ingen måne lyser upp min färd
En flod av mörker och en trasig mur
Tacksamhetens fågel satt i bur
Jag måste igenom allt igen
Allt det som nu är längesen
Muren jag byggt blev till en borg
Som skydd mot rädsla och sorg

Och jag förs bort med nattens flod
Och känner svärtan i mitt blod
Ser bara det jag aldrig fått
Och den smärtans väg jag gått

Men när jag släpper taget helt
Slutar kämpa, vågar följa med
Vilar jag tryggt i änglafamn
Flyter jag mjukt och lugnt i hamn
Jag är inte ensam här
Många vet vart smärtans vägar bär
Av alla röster, alla spår
Ett mäktigt, vidöppet ackord

Text: Christine Hellqvist

Original: Prayer in Open D av Emmylou Harris (EMI Publishing Scandinavia AB)

Källorna

Finner staden när staden är övergiven
Tidiga morgnar innan larmet startar
Då kan jag rå om den, då är den min
En helig stund innan någon vaknar

Jag letar källorna, letar ursprung
Här finns elden vi lever av
Den eviga dragningen till varandra
Kraften samlad i en gryningsstad

Fuktigt ljus, ljus över fälten
Svalornas pilar en försommardag
Jag slår upp fönstret mot allt det här
Och vet att detta, detta är också jag

Jag letar källorna, letar ursprung
Vattnet, grönskan vi lever av
Där himlen är fri och där tiden är jordens
cirkelgång från dag till dag

Att få skälarna att väga jämnt
Mellan yin och yang och mellan eld och vatten
Mellan morgonens klarhet och det blinda ruset i natten
Att få skälarna att väga jämnt

Jag letar källorna, letar ursprung
Det bultande hjärtat i alltings mitt
Det äkta, det avskalat enkla
Det som låter mig andas fritt

Text: Christine Hellqvist
Musik: Mats Klingström

Förlös mig

Det har regnat i många timmar
Jag tror det regnar ännu
Klockan slog just fyra
Och jag letar vägar ut
Den här natten är redan förbrukad
Snart kommer gryningen
Behöver få vila och glömma
Och drömma mig hel igen

Vi pratade om det ibland
Om hur det kunde tänkas bli
Om nån skulle lätta från marken
Och den andra stå mitt i sitt liv
Jag sa: Jag tror det som återstår då
För jag vill aldrig söka mer
Är minnen i vackra kartonger
och rus och ensamhet

Har försökt krossa alla rosor
Har försökt att tysta sången
Jag har bränt din bild till aska
Så många gånger
Jag har bett till sovande gudar
Jag har viskat besvärjelser
Jag har vänt mig inåt, till änglarna, sagt
Förlös mig ur det här
Förlös mig ur det här

Det har regnat hela natten
Jag tror det har slutat nu
Det doftar säkert från grönskan
Och nånstans väntar du
Nånstans väntar du

Text: & musik Christine Hellqvist

Den verkliga sagan

Den verkliga sagan vill jag höra dig viska
Berätta den långsamt här mot min hals
Ta mig till landet långt under orden
Dansa mig liv nu i drömmarnas vals

Den kan bara höras när allting har stillnat
Då mumlar den bortvänt, då ropar den tyst
Den lämnar en svag doft av mild nattviol
kvar i det rummet du lämnade nyss

Kan bara gå någonstans om jag stannar
Tar mig upp om jag letar mig ner
En skymt av den verkliga sagan
Ingen av oss får något mer

Den sagan, den värmer i vinter och kyla
Där lämnar den frosten droppande våt
Den vet vad du säger, vet vad du gör
Vet varför du går precis när du går

Kan bara gå någonstans om jag stannar
Tar mig upp om jag letar mig ner
En skymt av den verkliga sagan
Ingen av oss får något mer

Text: Christine Hellqvist

Musik: Mats Klingström

Jag ska visa dig vägen

Går jag in i tystnaden
Försök att leta upp mig
Försök att locka ut mig
Det är så ensamt där
Går jag nära branserna
Försök att ropa hit mig
Försök att fånga in mig
Vet inte om det bär

Men drar jag ut på vidderna
Försök att följa med mig
Försök att lita på mig
Jag är hemma där
Strävar jag mot vindarna
Försök att bara se mig
Försök att gå bredvid mig
Jag vill ha dig här

Jag skall visa dig fjärlens färger
Om du bär mig en stund i din blick
Följ mig längs vägen mot bergen
Jag skall visa dig vägen jag gick

Sitt med mig vid grottorna
Eldarna brinner
Vi kan gå in där
Allt är öppet nu
Ekar det i salarna
Fyll dem med månljus
Bygg oss ett stjärnhus
Jag vill, nog vågar du

Text: & musik Christine Hellqvist

Sommaren

Och nu, när alla ängar grönskar
När allt är som jag önskat
Och natten knappast finns
Nu, har mitt i sommarhuset
Här i det vita ljuset
Är allting som jag minns

I korgen ligger snäckorna
Havsbruset, ömheten
En måsfjäder, solvarm sand
Och den ljuva ensamheten

Och nu tror jag jag vågar livet
För ingenting är givet
Och inget som förut
Nu, på stränder bortom tiden
Som i den största friden
Vid alla vägars slut

Text & musik: Christine Hellqvist

En vintersingel

Diva Records 2005

När sångerna skriver sig själva

Snön faller mjukt nu
Som änglavingar över åkerns lera
Som en försoning, som en nåd
Det blir så tyst nu
Det som skrämde hörs inte mera
Var du än är, är du närmast ändå

När jag slutar vända på orden
Och låter dem visa sig
När sångerna skriver sig själva
Så är de till dig

Här ligger mitt land nu
Det har kallat mig tillbaks
Orörda, spårlösa vidder att finna igen
Jag vet det är sant nu
Kan bara vara mitt hjärta till lags
Vart jag än går, är du min käraste vän

När jag slutar vända på orden
Och låter dem visa sig
När sångerna skriver sig själva
Så är de till dig

Lång tid av ensamma resor
Och rum att vänta i
Jag stakade ut en gräns
Och gav mig själv fri

När jag slutar slåss mot livet
Och låter det hända mig
När sångerna skriver sig själva
Så är de till dig
När sångerna skriver sig själva
Så är de till dig
När sångerna skriver sig själva
Så är de till dig

Ekon i det tysta

Sinnamon Music 2011

Alla sånger

Många stjärnfall i det stora sen den kväll i februari
När du klev ut på scenen och in i mitt liv
Tusen dagar hade gått och musiken var tillbaka
Du fick mig att ta sats mot en ny tid

Alla sånger som vi sjungit
De växte ur det svarta
De växte under stjärnor
Ur eld och ur is
De växte ur den längtan
Som överlever vintrar
Ur den skimrande kärlek
Som är evig och fri

Ett pärlband har det blivit av ögonblick och stunder
Jag minns nästan inte hur livet var förut
Öppna ögon, öppna dörrar, vänskapens under
Må du leva, låt det aldrig ta slut

Alla sånger som vi sjungit
De växte ur det svarta
De växte under stjärnor
Ur eld och ur is
De växte ur den längtan
Som överlever vintrar
Ur den skimrande kärlek
Som är evig och fri

De porlade ur källorna
Ur våra enkla ursprung
Ur det bultande hjärtat
I alltings mitt
De förvandlades till rosdoft
Förvandlades till guldstoff
De blev till milda regn
Över mitt liv och ditt

Text & musik: Christine Hellqvist

Sångaren

Spindelvävstunna hinnor mellan stillhet och liv
På båda sidor om gränsen, sagornas tid
De hål som sprängs i själen kan bli brunnar av ljus
Sorgen gräver för glädjen, inget är som förut

Inga helgon och änglar så långt jag kan se
Bara ärrade kämpar som längtar och ber
Några år här tillsammans i universums famn
Som fyrar kan vi lysa varandras väg mot hamn

Du kan stänga din panna blodig
På jakt efter meningen
Du hör bara sången därute
Du ser aldrig sångaren

Månens glitter i vattnet visar vägen fram
Ibland går vi själva, ibland hand i hand
Snart bärs vi av vinden ut över okänt land
I ljus och i tystnad långt bortom bergens rand

Du kan stänga din panna blodig
På jakt efter meningen
Du hör bara sången därute
Du ser aldrig sångaren

*Text: Christine Hellqvist Musik: Simon Ljungman
Duett med Simon Ljungman*

Ekon i det tysta

Det finns ekon i det tysta
Jag kan höra deras steg
Det finns liv i tomma salar
Inga sånger tystnar helt
Alla änglar som du älskat
Alla slott som fallit ner
Alla rummen som du lämnat
Och historier du levtt

Allt finns ristat där på insidan av hjärtat
Inget går att sudda ut
Det finns med dig nu och alltid
Tills du nått till vägens slut

Alla nätterna du längtat
När du ingenting förstått
De händer som har läkt dig
Alla kärlek som du fått

Allt finns ristat där på insidan av hjärtat
Inget går att sudda ut
Det finns med dig nu och alltid
Tills du nått till vägens slut

Musiken som du dansat till en sommarnatt för längesen
Lyssnar du så hör du den än

Allt finns ristat där på insidan av hjärtat
Inget går att sudda ut
Det finns med dig nu och alltid
Tills du nått till vägens slut

*Text & musik: Christine Hellqvist
Duett med Kim Fransson*

Hösten 79

Jag minns mest uppbrott den hösten
Minns mest uppbrott och vandringar i Majorna
De röda löven den hösten
En doft av frihet i vinden där längs kajerna
Jag sökte mig själv
Efter år i andras liv
Sökte min eld
Efter den jag ville bli

Minns att jag gick där och drömde
Om att vara jag, att våga stå stark
Om att bo där jag ville
Jag tittade längtansfullt mot husen vid Zenits park
Jag var med och slogs
För en vettigare värld
Hade fått nog
Ville ta en annan väg

Där gick vi bredvid varann för kärleken till jorden
Med solar på jackorna, med de sanna, vackra orden

Det var uppbrott den hösten
Vildvinet lyste, det fanns ingen väg tillbaks
Stod med livet i handen
Jag var sorgsen men säker och ryggen var rak
Du hjälpte mig fram
Vi följdes åt en bit
Fann lugn i din famn
Men måste gå fri

Det var uppbrott den hösten
Det var uppbrott den hösten
Den hösten

Efter dig

Det hände att jag saknade dig också när du fanns
Det hände att jag längtade efter dig
Jag lät nog några drömmar glida ur min hand
Jag höll mig ofta steget efter dig

Alla vintrar som passerat har förändrat mig
Kanske är jag mera jag, efter dig
Jag tror nog att du sett det, har hört din röst ibland
I natten har jag sträckt mig efter dig

Jag har lappat och lagat
Jag har letat och jagat
Och byggt nåt nytt av det som fanns kvar
En helt annan saga
Helt andra dagar
Ibland lyser livet starkt och klart

Allt växer vidare efter dig
Jag har funnit frid här efter dig
Det är en annan tid här efter dig
Men den dan då jag lämnar
Då ska jag leta, leta, leta
Efter dig

Jag ger dig min hand

Så slocknade drömmarna
Fåglar föll från himlen
Med brinnande vingar
I ett skändat paradiset
Så mörknade sommarn
Så stillnade vinden
Så rämnade markerna
Och tiden frös till is

Så lämnades vi kvar
Så förvandlades världen
Overkliga timmar
Och sen ett annat liv
Jag ger dig min hand
Så delar vi sorgen
Om kärleken vinner
Är ingenting förbi

För hjärtan som hejdats
För dem som ännu slår
För röster som tystats
Men som vi hör ändå

Jag ger dig min hand
Så delar vi sorgen
Om kärleken vinner
Är ingenting förbi

Text & musik: Christine Hellqvist
Skriven efter Utøya-katastrofen 2011

Måla min bild

Det är tomt på mina väggar, alla speglar har fallit ner
Skärvorna har jag sparat och gömt där ingen ser
Hon fanns där inte längre, hon som log när hon skulle le
Hon är sen länge försvunnen, hon som var din goda fé

Måla min bild, jag har slutat spela
Kan du se mig nu
Måla min bild, har du färger framme
Kanske lyckas du
Måla min bild

Jag är rikare än nånsin, formar smycken av skärvorna
Av livstråden väver jag tyger som barnen skall ärva en dag
Min kropp är som vuxen ur jorden, det har stormat men jag står kvar
Om du kallar mig fattig och ensam, ser du inte vad jag har

Måla min bild, jag är allt jag varit
Visa mig vad du ser
Måla min bild, har du färger nog
För att göra mig hel
Måla min bild

Månen ser ut som en skära ikväll, vacker och lysande vit
Resten finns där i mörkret, min vän
Du lär aldrig ta dig dit

Måla min bild, jag är allt jag varit
Visa mig vad du ser
Måla min bild, har du färger nog
För att göra mig hel
Måla min bild

Valentins bröllopssång

Jag lät ljuset brinna denna årets längsta natt
Så att du skulle finna vägen hit
För du har rört mitt hjärta, du har sett min skatt
Allt som gömt sig under snö och is

Det är dig jag sökt
Det är du som gett mig
Nytt hopp, nytt liv, ny kraft
I vår trädgård växer
Sen när jorden rett sig
Det vackraste som någon nånsin haft

Jag såg ljuset brinna i dina ögon en gång
Och jag visste att jag hade hittat fram
Genom mörkret kom du, natten hade varit lång
Och du lät mig vara jag här i din famn

Det är dig jag sökt
Det är du som gett mig
Nytt hopp, nytt liv, ny kraft
I vår trädgård växer
Sen när jorden rett sig
Det vackraste som någon nånsin haft

Text & musik: Christine Hellqvist

Jordesång

Det är havsvatten i dina tårar
Trädens syre finns i ditt blod
Lägg dina händer mot stammen
Ni har vuxit ur samma jord
Av jord är också du kommen,
av jord och vatten och ljus
Du är ett löv på den äldsta eken här
Din sång finns i vågornas brus

Nu blåser heta vindar
Nu faller allt isär
Katrina tog New Orleans
Apokalypsen är här
Och hjulen fortsätter snurra
De mäktiga vill inte se
Men om stormvågor slår upp mot Capitol Hill
Lär de falla på knä och be

Om Los Angeles sjunker i havet
Som ett fjärran Atlantis en gång
Om gudinnan är död och begravnen
Skall de lyssna till jordens sång
Om mod och dumhet och dårskap
Om makt och om girighet
Om visdom vi hörde, men glömde bort
Om hunger och ensamhet

Klättra upp på det högsta berget
Sätt dig och andas där
Allt det du ser är ditt
Men ingenting kan du äga här
Vada ut i den strömmande floden
Kupa din hand och drick
När du vänder tillbaka mot stranden igen
Tacka floden för det du fick

Text & musik: Christine Hellqvist

På taket

Kom vi klättrar upp på taket, sa du
Jag sa: Okej då, och följde dig dit
Och så öppnade du låset och vi slog oss ner
Just där himlen tar vid
Det var sent, det var ljust, det var juli och ljumt
Mitt i ljuvaste sommartid
Och jag satt där och såg dig, såg himlen och dig
Och tänkte: Livet är inte förbi

Rädslan har inte vunnit, jag klättrar inte ner
För vågar jag inte det här med dig
Så vågar jag aldrig nåt mer

Ser du skäran, sa jag, ser du månen där
Det är det vackraste jag vet
Den är som ett lysande löfte
Om att det kommer mer
Du nickade, du log och sa
Jag vet, jag håller med
Och det är nåt magiskt med den i natt
Den går inte upp, den går ner

Men det gör inte jag, jag stannar som du ser
För vågar jag inte det här med dig, så vågar jag aldrig nåt mer

Och så satt vi där på taket och såg månen gömma sig
Du la armen om mig och jag hörde mig säga: Jag vill vara hos dig

Rädslan har inte vunnit, jag klättrar inte ner
För vågar jag inte det här med dig, så vågar jag aldrig nåt mer
Nej, då vågar jag aldrig nåt mer

Text & musik: Christine Hellqvist

Långsamt tåg

Sitter på ett långsamt tåg
Vet inte när jag kommer fram
Jag slet mig ur din famn när jag steg på
Du vände dig och började gå
När vi lämnade perrongen
Kanske var det sista gången som vi sågs

Det fanns aldrig några planer
Det fanns ingen given väg för oss att gå
Bara den omöjliga stan här
Och ett tåg som stod klart att kliva på

Jag tror att det var månen
Som stod guldgul över skogen
Den har lurat mig, den gjorde det igen
Och den svarta fågeln
Som förtrollade skymningen
Som fick mig att älska dig igen

Det fanns aldrig några löften
Vi har suttit fast på varsin ändstation
Bara tunga skott från höften
Och en tystad, evigt blödande passion

Jag sitter på ett långsamt tåg
Vet inte när jag kommer fram
Jag slet mig ur din famn när jag steg på
Du vände dig och började gå
När vi lämnade perrongen
Kanske var det sista gången som vi sågs

*Text & musik: Christine Hellqvist
Duett med Kim Fransson*

Fann du pärlan

Lät du våren strömma in, såg du fiskarna som slog
Fick du nånsin ta din älskades hand
Såg du äppelträd i blom, kände doften av skog
Fick du leva det du trodde var sant?

Såg du bladen vecklas ut, hann du odla din jord
Satte kärleken nätterna i brand
Låg du blundande i gräset under träden och förstod
Att du miste mycket mindre än du vann?

Fann du pärlan i musslans inre
Fann du vatten när du törstade
Hann du försonas med dina minnen
Hann du säga att du älskade?

Fann du stigen som var din, fann du platsen vid ån
Såg du stjärnfallet innan det försvann
Gick du barfota i gräset, gick du nånsin hemifrån
Fick du nån stilla stund i längtans land?

Fann du pärlan i musslans inre
Fann du vatten när du törstade
Hann du försonas med dina minnen
Hann du säga att du älskade?

Det kan börja idag

Nu när allt står på spel
Kan vår hybris få drunkna i vågorna
Och allt som vi gjorde fel
Kan få bli till aska i lågorna

Det kommer att storma
Vi lär få skörda det vi sått
Vad vi än tror
Hon ger tillbaka det hon fått

Och jag kan se
Fast ljuset är svagt, solen väntar
Oron är kvar
Så kan jag se
Hur kärleken tar tag
Himlen rodnar
Det kan börja idag
Idag

Som islossning i våra hjärtan
Som att forma vårt liv med varsam hand
Som nya tankar i världen
Som varma vindar över hav och land

Här är vi hemma
På denna magiska planet
Lysande blå
Bär hon livets hemlighet

Och jag kan se
Fast ljuset är svagt, solen väntar
Oron är kvar
Så kan jag se
Hur kärleken tar tag
Himlen rodnar
Det kan börja idag
Idag

*Text & musik: Christine Hellqvist
Duett med Simon Ljungman*

Du trodde jag gick ensam

Jag gick där uppför stigen
Och plötsligt var ni med
Som en bild av verklig kärlek
Under dessa sagoträd
Du kanske trodde jag gick ensam
Men då såg du inte allt
Jag bars av mina älskade
De fanns där överallt

Idag var alla med mig
Ni som bor här i min själ
Alla ni som är mig nära
Alla ni som vill mig väl
Och jag kände en sekund
Att jag tror, var det än bär
Att om än landen ligger öde
Så är ni med mig här

Som en regnbåge i skyn
Jag var omfamnad av färger
Gick med barnen och med vännerna
På stigen uppför berget

Det kan skilja oceaner
Det kan skilja mil och tid
Men där kärlek en gång funnits
Finns den kvar att vila i

Underverk

Sinnamon Music 2014

Ganska ensamt

Jag står vid det fulaste huset i Vegastan
Längtar till bergen vid havet, och ångarna
Regnet har vunnit kampen om den här dan
Jag hoppas på mjuka vingslag från ånglarna

Dirty Records spelade gubblues och Sugar Man
Jag står här och väntar på bussen och fåglarna
Jag är bara jag nästan jämt, och jag är van
Blundar och känner stänket från vågorna

Det är okej, det går bra
Det är okej, det går bra
Men det känns ganska ensamt just nu

Minns när jag dansade i kallt oktoberregn
En tidig morgon med Springsteen i öronen
Han sjöng att han var counting on a miracle
Och precis då var det som jag levde det

För nånstans däruppe fanns Havängs måne
Och jag hade överlevt
På nåt sätt hade sexton år gått
Jag är nog starkare än jag vet

Och det är okej, det går bra
Det är okej, det går bra
Men det känns ganska ensamt just nu

Finns inga gråare hus än här i Vegastan
Men nu ser jag bussen, den kommer och räddar mig
Jag tror inte du står i vägen för någonting
Jag kan inget annat än fortsätta älska dig

Och du, det är okej, det går bra
Det är okej, det går bra
Det känns bara ganska ensamt just nu

Text: Christine Hellqvist

Musik: Simon Ljungman

Patchwork

Jag sveper lapptäcket runt mig
Kalla vindar har blåst in
Några nära har redan försvunnit
Om en tid är turen min
Somrar tar helt enkelt slut
Somrarna drar förbi
Men täcket har många färger
Det värmer i vintertid

Mitt täcke är sytt av nätter
Av elden i din famn
En del är bara i svartvitt
Från en sommar då färger försvann
En lapp är från lillkillens tröja
En röd som jag letade fram
En annan från lillflickans byxor
Från en tid då hon sprang och sprang

Mina händer har fogat dem samman
Mina händer och ödets tråd
Ett myller, ett skiftande pussel
Av kärlek och längtan och sår
Jag har samlat och sytt genom åren
Några är gråa och små
En del lappar är tunna som silke
Slitna men starka ändå

Text & musik: Christine Hellqvist

Förenade

Jag mötte vargens blick, vargen mötte min
Två varelsor på jorden, samma vintervind
Samma bleka morgonsol mot hans päls som mot min kind
Och inget blev detsamma mer, aldrig någonsin

Jag hörde råbocken inatt, han skällde högt och vilt
Jag delar skog med honom, delar en dag till
Samma stigar går vi, samma vatten dricker vi
Och livet är vårt uppdrag många cirklar till

Vi är förenade, låt oss dansa mot solen
Vi är förenade
Vi är förenade, låt oss yla mot månen
Vi är förenade

Vad ska vi säga till barnen, att vi inget visste?
Ska vi säga till barnen att vi bara klättrade?
Ska vi säga till barnen att vi aldrig tittade ner?
Ska vi säga till barnen att vi tänkte inte på er?

Vi är förenade, låt oss dansa mot solen
Vi är förenade
Vi är förenade, låt oss yla mot månen
Vi är förenade

Jag ser fågelflockar sträcka, de vet vart de ska
De vet var målet ligger, de vet mer än jag

Text & musik: Christine Hellqvist

Underverk

Snöflingor dansar in vintern
Snart vilar parken vit
Jag går här glad, trodde inte
Jag skulle få komma hit

Här vandrar jag i kristaller
Och tätt intill mig går du
Snön som faller och faller
Viskar tyst att nu är allting
Ett under, ett underverk
Det är ett under, ett underverk

Står vi sen stilla tillsammans
Under ett glittrande träd
Känner vi alla som andas
Och att vi får andas med
Det är ett under, ett underverk
Ett under, ett underverk

Sorgen tar dig i handen
Och visar vad kärlek är värd
För att vi någonsin fann den
Att vi hade den här
Det är ett under, ett underverk
Det är ett under, ett underverk

Text: Christine Hellqvist

Musik: Simon Ljungman/Christine Hellqvist

Vinter i New York

Kullarna med änglastenar, nananana
Från en annan tid
Bänkarna står djupt i snö nu och längtar vår

Mannen i den stora jackan, han har samlat
Livet på en wellpappbit
Lutar sig mot samma pelarfäste som igår

Skraporna är höga berg som tittar ner på oss
Här går alla vi
En evig Woody Allen-film som rullar på

Glänsande svarta skor på Femte Avenyn
Molnen snabbt på glid över Union Square
Det som har rasat ner har ersatts av nåt nytt
Ännu ryker det ur marken här

Pållare som bryter vågorna, nanana
När havet blåser in
Kärleken har satts i lås på Brooklyn Bridge

Vita män har byggt ett indianpalats
Så kan man också säga ett förlåt
Sirenerna ger stan ännu en sömnlös natt
Ingenting kan hålla oss härifrån ändå

Text: Christine Hellqvist

Musik: Simon Ljungman

Duett med Simon Ljungman

Brev

Du har varit död så himla länge, det kunde jag aldrig tänka
Aldrig, aldrig, aldrig kunde jag tänka det
Jag såg inte vägen svänga, inte svärdet blänka
Det har gått flera tusen nätter, en sekund och en evighet

Så mycket du har missat, galenskap och vårar
Du såg aldrig nine eleven, orkaner och smältande is
Du har inte hört mig viska, inte torkat mina tårar
Du har inte sett barnen växa till det dom skulle bli

När jag stod där och såg dig gå
Försvann en del av mig
Jag lever mitt liv ändå
Men du, jag saknar dig

Du förstår, nu piskar regnen, gatorna blir dränkta
Men nästan alla blundar och fortsätter som förut
Dom ser inte vägen svänga, inte svärdet blänka
Aldrig, aldrig, aldrig har du fattats mig som nu

När jag stod där och såg dig gå
Försvann en del av mig
Jag lever mitt liv ändå
Men du, jag saknar dig
När jag stod där och såg dig gå
Försvann en del av mig
Jag lever mitt liv ändå
Men du, jag saknar dig

Text & musik: Christine Hellqvist

Närmast hjärtat

Älskade kamrat, kom och sätt dig här hos mig
Du vet att elden slocknar aldrig helt
Stora öppna rum har jag funnit här hos dig
Du är den vackraste jag vet

Jag tror att du är den bror jag aldrig fick
Dig kommer jag inte förbi
Det är som om jag möter mig själv i din blick
Och din famn, den kan jag vila i

Närmast hjärtat har jag plats för dig
Närmast hjärtat, närmast hjärtat
Närmast hjärtat, som en del av mig
Du finns här, närmast hjärtat

Du har din egen värld och den är bara din
Jag lever mitt liv som jag vill
Kärleken till dig, den kostar ingenting
Den tar inte bort, den lägger till

Älskade kamrat, kom och sätt dig hos mig nu
Du ser att elden har inte brunnit ut
Ingen värmer mina händer och min frusna själ som du
Ingen ser mig som du

Närmast hjärtat har jag plats för dig
Närmast hjärtat, närmast hjärtat
Närmast hjärtat, som en del av mig
Du finns här, närmast hjärtat

Text & musik: Christine Hellqvist

Det är de lågmälda som hörs

Det är den lugna dyningen som ger stenarna form
Det är en ömsint bris som vaggar träden
Det är den tysta kampen som allting handlar om
Det är de mildas mod som räddar världen

Det är de mjukaste ögonen som lär oss andra se
Det vet att de minsta är de största
Det vet att i maskrosfröet bor en hemlighet
Och att de sista en gång blir de första

Det är de lågmälda som hörs
Om sanningen ska fram
Deras röster bärs av vindarna och vattnen
Som månen när den långsamt stiger
över bergens kam
Visar de oss vägen genom natten
Visar de oss vägen genom natten

Text & musik: Christine Hellqvist

Poeterna

När sorgen river revor, river remsor, river ner
När sorgen river gråt och rött i bröstet
När trädens döda grenar söker himmelen och ber
När rosen dött och modet tappat rösten
Då närmar du dig långsamt med hundra vita ark
De fladdrar här som drakar över skog och sagomark

De dagarna då livet drar sig fram med tunga steg
Och jag tyst och ensam letar efter trösten
Jag lutar min panna mot skogens största ek
Och hoppas på nånting bortom hösten
Då ger du mig musiken
Så skör, så klar, så stark
Poetens svarta pennor
smeker ord i trädens bark

Levande här och levande där
Mina hjältar och räddande änglar
Dörrarna öppnas, ridån dras isär
Och jag ser alla blommande ängar
Ser allt det som är
Ser allt det som är

Levande här och levande där
Mina hjältar och räddande änglar
Dörrarna öppnas, ridån dras isär
Och jag ser alla blommande ängar
Och jag vill stanna här
Jag vill stanna här

Text: Christine Hellqvist

Musik: Christine Hellqvist/Simon Ljungman

Allt jag har att gå på

Träden står där stolt och tiger still
Kanske väntar på april
Parkens hästar lunkar ett varv till
Ingen frågar vad dom vill

Den här staden som är min men inte min
Den erbjuder allting
Den ömsom stänger ut och släpper in
Den lovar ingenting

Fåglar flyger mellan husen och rubbar ordningen
Någon tar sitt sista steg ut från elfte våningen
Andra längtar till en plats där dom kan börja om igen
Jag söker efter ord som kommer närmast sanningen

Vattnet steg en bit medan vi sov
Husgrunden är våt
Du blundar men jag älskar dig ändå
Moder Jord, förlåt

Barnen springer mitt i vägen och rubbar riktningen
Någon stannar till och lyssnar för att höra viskningen
Jag ser mannen som vänder om och snabbt går hem igen
Den tunna tunna linjen mellan då och sen

Allt jag har att gå på är det här
Allt jag har att gå på är det här
Allt jag har att gå på är det här

Text & musik: Christine Hellqvist

To be continued...